

Liturgie voor zondag 28 mei 2023 Pinksteren in de Dorpskerk te Zoeterwoude

In deze dienst worden gedoopt:

Juul Riek Meiners en Nora-Linde van Bruchem



Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot
Ouderling: Esther Zonneveld
Diaken: Cora van Diemen
Koster en geluid: Michel Vlootman
Orgel: Ineke Coenders.



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Staande zingen we Lied 280 : 1, 2, 3, 6 en 7 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Moment van stilte

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde schiept
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet Voorganger: De Heer is met u allen
Gemeente: Zijn vrede is met u (gemeente gaat zitten)

Gebed

Lied 683 : 1 t/m 4 ‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest’

Inleiding op de doop

Inleiding op de doop met de kinderen

De namen van de dopelingen worden voorgelezen

Binnenbrengen van de dopelingen

Tijdens het binnenbrengen van de dopelingen klinkt ‘Climb every
Mountain’

Doopbelofte door de ouders

Zingen ‘Verbonden met vader en moeder’ (Hanna Lam)

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt. *Refrein*

Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw

omdat zij vandaag bij dit dopen, Gods Naam legden naast die van jou.

Refrein

Bediening van de doop

Doopbelofte door de gemeente, beantwoord met de woorden:

‘Ja, dat beloven wij’ (staande)

Gemeente van Christus, familie, vrienden, u bent getuigen van deze doop. Wilt u Juul en Nora-Linde ontvangen in uw midden?

En wilt u hun ouders ondersteunen en hen naar vermogen bewaren in de liefde en trouw die ons met elkaar en God verbindt?

Wat is daarop jullie antwoord? *Ja, dat beloven wij.*

Zingen Lied 568a ‘Ubi caritas’ We zingen het lied twee keer.

‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’

Overhandiging van de doopkaarsen door Hanna

Ik mag je deze doopkaars geven. Zonder licht kun je niet leven.

Steek hem op hoogtijdagen aan zoals ook op je doopdag is gedaan.

Want wie warmte geeft en licht blijft op Gods koninkrijk gericht.

Dankgebed

Zingen Lied 568a ‘Ubi caritas’

Tijdens dit lied verlaten de dopelingen de kerk en gaan de kinderen naar de Kindernevendienst in Ons Huis

Gebed bij het openen van de Bijbel

Eerste Schriftlezing Joël 3 : 1-5

³Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; ²zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten. ³Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook. ⁴De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de HEER komt, groot en ontzagwekkend. ⁵Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die Hij roept zal

worden gered.

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Lied 680 : 1, 2, 3 en 4 ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’

Tweede Schriftlezing Handelingen 2 : 1-11

²Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. ²Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. ⁴Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

⁵Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. ⁶Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.

⁷Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. ⁸Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal?’ ⁹⁻¹¹Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

Bijbel in Gewone Taal

Lied 675 : 1 en 2 ‘Geest van hierboven’

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Voorbeden

Inzaming en opdracht der gaven *De kinderen komen terug in de kerk*

Viering Heilig Avondmaal

Tafelgebed

Nodiging

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Staande zingen we Lied 793:1, 2 en 3 ‘Bron van liefde, licht en leven’

Zegen

Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen

Orgelspel